

LICHTPROCESSIE 19 MAART 2015

Gebed tot Sint Jozef

Sint Jozef,

U leefde in een wereld die niet veilig was. Uw land was bezet. Er was een koning die in uw stad de kinderen liet vermoorden omdat hij bang was dat een van die kinderen groter en sterker zou worden dan hijzelf. Om uw kind te redden moest u met uw vrouw Maria en uw zoon Jezus naar het buitenland vluchten. Alles was u kwijt net als de vluchtelingen in onze wereld.

Toen u terug kon komen moest u alles opnieuw opbouwen. U moest hard werken voor de kost en voor een goede opvoeding van uw zoon. U was een eenvoudige man, een timmerman. Ze vertellen dat u Jezus dit vak leerde. Maar hij wilde wat anders. Hij wilde werken aan een nieuwe wereld, een betere wereld. Alles had hij hiervoor over. Hij kreeg een grote aanhang, maar ook vijanden. Dat moet u grote zorgen gemaakt hebben. Wat Jezus vertelde sprak u aan. Ook u geloofde in de mensen en vond dat mensen, ook de arme en eenvoudige mensen, de moeite waard zijn om voor te vechten. U kon achter hem staan maar vroeg zich misschien ook af of hij niet te veel opofferde. En, wat zal het u pijn gedaan hebben toen hij werd opgepakt en op een schandelijke wijze vermoord.

Wij, die 2000 jaar na u leven, zijn dit nog niet vergeten.

Velen van ons zijn nog steeds bezig met te werken aan die betere wereld waarmee Jezus begonnen is. En ook u vinden wij heel belangrijk, want u bent zijn vader.

Het is verschrikkelijk dat de wereld 2000 jaar later nog niets heeft geleerd. Er zijn nu nog steeds dictators bestaan die het volk onderdrukken. Er zijn groepen zijn die oorlog voeren, terreur uitoefenen en moorden in naam van een religie. Mensen worden verdreven en families uit elkaar gerukt. Dat er nog steeds vluchtelingen zijn en vrije landen hun niet helpen, maar uit eigenbelang gevangen zetten of terug sturen.

Soms dreigen we hierdoor ons geloof in die betere wereld te verliezen.

Wat wij u voor leggen zijn vragen als: hoe kunnen wij licht brengen in deze wereld, hoe kunnen wij blijven geloven in het goede van de mensen ? Hoe is dat u gelukt ?

Want wij willen graag dat die betere wereld er komt.

AMEN