

De wereld is een vat vol strijd

Tricht, Justus A. van

De wereld is een vat vol strijd
waar men aan de gevolgen lijdt
van moord verkrachting en verdriet
geweld dat de mens oorlog biedt.

Het boze kwaad dat heerst rondom
verslagenheid en leed alom.
De lijkgeur door de dood verspreid
het bloed dat naar de hemel schreit.

Er wordt gestreefd naar wereld macht
een geloof met bruto geweld gebracht.
De mens die 't kwade tegenstreeft
weet dat hij dan niet lang meer leeft.

Vervolging zien wij om het geloof
daarbij vernietiging en roof.
Waarom houdt God zich toch muisstil
als men niet handelt naar Zijn wil.

Velen vluchten van oord tot oord
om niet te worden uitgemoord.
Wie biedt aan hen de toekomst weer
te leven in een vredesfeer.

Waarom niet naar het doel gestreefd
dat men gelukkig samenleeft.
Want langs die weg kan slechts bewerkt
dat aan de vrede blijft gewerkt.

Waar mensen leven met respect
worden nieuwe kansen ontdekt.
Waar men elkaar als mens aanvaardt
kan liefde en begrip verklaard.

Wanneer men tot vrede bereid
ons met elkaar tot rust geleidt.
Dan wordt het hier op aarde goed
zoals 't van God ook wezen moet.