



● Het is dezer dagen 46 jaar geleden dat Duitsland ons land aanviel. Ter nagedachtenis van hen die die vijf meidagen vielen, bouwden de Rimburchers die in die tijd ook waren gemobiliseerd een paar jaar na de oorlog een kapel: De St. Jozefkapel in het Rimburcherbos. Ieder jaar op of rond 10 mei wordt er een mis opgedragen voor hen die vielen en tevens uit dankbaarheid voor de degenen die weer veilig in Rimburch terugkeerden. Ook gisterden waren er flink wat oud-strijders naar het Rimburcherbos getogen, hoewel het waarschijnlijk door het dreigende weer minder waren dan in de voorafgaande jaren.